

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

32^{ste} jaargang, nr. 02.
22 februari 2019.



MEDITATIE

Veertig jaren, veertig dagen...

De meeste getallen in de Bijbel hebben een verwijzende functie.

In het eerste Testament is het getal veertig verbonden met de jaren, die het volk in de woestijn doorbracht. De wittebroodsweken van het verbond, waarin ze terugverlangden naar de vleespotten van Egypte en moeite hadden op de gedane beloften te vertrouwen.

In het tweede Testament komen we ook het getal veertig tegen als de hoeveelheid dagen, die Jezus in de woestijn doorbracht. Een tijd van inkeer en bezinning, waarin besluiten worden genomen en lijnen uitgezet.

Hier werd door de hogepriester op Grote Verzoendag de zondebok naar toe gestuurd, nadat hij door handoplegging de schuld van het volk had gekregen.

Het is het gebied van Azazel, de duivel, de tweespalt brenger, die mensen fata morgana's voorspiegelt, die niet waar blijken te zijn, maar waar ze toch iedere keer weer in trappen.

Vanuit de praktijk van alle dag verbloemen wij dat door van alles aan te voeren om onszelf te rechtvaardigen.

In de woestijn kunnen we er echter niet meer om heen en worden dingen duidelijk.

Vanuit die situatie zijn we soms geneigd God te vragen, wat Hij voor ons kan doen. Verwachtingen kunnen hooggespannen zijn.

De teleurstelling, omdat wij niet kregen waar we om vroegen, is dan navenant.

Zegt dat iets van God?

Of zegt dat wat van onszelf?

Is het wel eens in ons opgekomen, het van de andere kant te bekijken? Van de kant waaruit Jezus het benaderde: bidden om kracht en sterkte om dat te doen wat God van hem wil.

In de woestijn hoort Israël:

“Want een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God” (Deut.8:3) en “Stel God niet op de proef” (Deut.6:16).

Hier wordt het duidelijk, dat het Joodse volk het christendom niet nodig heeft om hun geloof te belijden, andersom is dat wel het geval: Wij zijn loten geënt op de stam van Isai; eigen wortels ontbreken (Rom. 11: 17 en 18).

Wat betekent Goede Vrijdag als we van een Grote Verzoendag horen, waarop een zondebok de woestijn wordt ingestuurd?

Wat zegt Pesach, de uittocht uit het land van de dood, ons over Pasen?

Misschien iets om in de komende veertigdagentijd bij stil te staan?

DIENSTENPELGRIMSKERK

Zondag 24 feb	10.00 uur: Collecten:	Ds. M. de Waal 1. Diaconie.	(Vijfhuizen). 2. Missionair werk.
Zondag 03 mrt	10.00 uur: Collecten:	Dhr. Chr. Koldewijn. 1. Diaconie	2. Kerk.
Zondag 10 mrt 1 ^{ste} zondag veertigdagentijd	10.00 uur: Collecten:	Ds. B.J. Griffioen 1. Zending.	Dienst van Schrift & Tafel. 2. Kerk.
Woensdag 13 mrt	19.30 uur:	Ds. B.J. Griffioen	Biddag voor Gewas & Arbeid.
Zondag 17 mrt 2 ^{de} zondag veertigdagentijd	10.00 uur: Collecten:	Ds. J. Hulzebosch 1. Binnenlands diaconaat.	(Alphen aan de Rijn). 2. Kerk.
Zondag 24 mrt 3 ^{de} zondag veertigdagentijd	10.00 uur: Collecten:	Ds. N.G. Scholten 1. Kinderen in de Knel.	(Aerdenhout). 2. Kerk
Zondag 24 mrt (Meerwende)	10.30 uur:	Pastor F.A.L. van de Louw	(Heemskerk).
Autorijdiensten:			
Zondag 24 feb		Dhr. R. Hoogeboom	659 5322.
Zondag 3 mrt		Dhr. G. Klaasse Bos	023 5551 782.
Zondag 10 mrt		Dhr. J. Handgraaf	659 3889.
Zondag 17 mrt		Dhr. D.J. Tolsma	6197638.
Zondag 24 mrt		Dhr. F.J. Goudappel	659 4876.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 3 mrt, de laatste zondag vóór de veertigdagentijd, kijken we om ons heen en ook vooruit. Wat we zien, wordt veelal bepaald door de plaats van waaruit we waarnemen. Het inzicht in de werkelijkheid wordt daardoor gekleurd. In de tijd, die vanuit de kerk en de maatschappij vóór ons ligt, worden we opgeroepen om te kiezen. Hoe we de werkelijkheid vanuit eigen ogen zien, zal die keuze zeker beïnvloeden.

In Johannes 9 zien we het gebeuren. Een actueel verhaal opgebouwd uit diverse lagen, waarin zicht en inzicht elkaar afwisselen. De rode draad is de relatie tussen Jezus en een man, die blind werd geboren. "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet", roept ons op stil te staan bij wat we denken te zien. Kijkt u mee? Kick Koldewijn.

Traditioneel wordt met het einde van het carnavalsfeest op Aswoensdag de Veertigdagentijd ingezet. Een bijzondere tekst die dan gelezen wordt, is te vinden in de profeet Jesaja (58, 1-10) waar onder andere gezegd wordt: 'is dít niet het vasten zoals ik het verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven, en alle jukken doorbreken? Uw brood delen met wie honger heeft? Er is behoorlijk veel werk te verrichten om te voldoen aan

het doel op de weg naar Pasen. In de gang naar Jeruzalem van Messias Jezus is wel geloofsvertrouwen nodig, want anders houd je dat niet vol. Er zijn onderweg veel te veel vragen en twijfels. Toch maakt evangelist Mattheüs (6,1-6;16-21) de opmerking er vooral geen somber gezicht bij te zetten. Misschien is deze veertigdagentijd de gelegenheid het innerlijk geheim onderweg te ontdekken? Lied 544 heeft een mooie inspirerende zinsnede:

Geen licht is ons gegeven, er is geen God te zien,
de dagen alle zeven en de geboden tien,
dan deze ene naam; (Christus)
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

Het geheim begint met dat concrete stoffige as-kruis dat je als een vreemde zegen op je voorhoofd krijgt getekend! Allen van harte welkom bij de Aswoensdagviering in de Engelbewaarderskerk.

Dinsdag 2 april zal daar ook onze gezamenlijke vastenmaaltijd zijn om 17.30 uur. Noteer het in uw agenda en geef u op!

Zondag 10 maart is vervolgens de eerste zondag in de veertigdagentijd die we graag inzetten met Schrift en Tafelviering als een ondersteuning en

bemoediging. We zullen samen met de kinderen sparen en werk maken van ons leren delen met wie het minder hebben en tekort komen. We lezen Lucas 4, 1-13 waar Jezus moet kiezen, voor de duivel of voor God. Dat klinkt makkelijker dan het is.

Woensdag 13 maart Avondgebed in de Stiltekapel op Biddag voor gewas en arbeid.

Een dag om stil te staan bij het 'gegeven' dat voedsel, werk, aandacht en inzet voor anderen bijzondere 'gaven' zijn, die ons geschonken worden

door de Heer van alle leven. 2 Kronieken 1, 7-13 en Lucas 11, 1-13 gaan over het bidden en richten tot God. We proberen ons te richten op de vragen die de actualiteit van in armoede levende mensen ons stellen; een actualiteit die vraagt om een nieuw begin.

Ik wens u alleen een goede bezinningsroute in deze tijd naar Pasen, als een boeiende inspirerende tocht met verrassingen onderweg die kracht en energie geven. Dominee Bert.



BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

1301	Dhr. A.A. den Braber	Hoofdweg 86A, Lijnden.
2001	Dhr. H. van den Brink	Zernikehof 6.
2701	Mw. C. Goudappel-Wilkes	Réaumurstraat 1.
0302	Dhr. en mw. Van Galen-Nugteren	Hoofdweg 200.
1002	Mw. W. van der Kramer-Storm	Sloterweg 207.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE

0103	Mw. M. Bakker-van Ramshorst	Comeniusstraat 20.
0503	Mw. A. Achterstraat-Schot	Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 106.
0703	Mw. J.W. van Munster-van Oosten	Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 312.
0803	Mw. M. Gramsma-Gerritse	Kamerlingh Onneslaan 109.
1003	Mw. G. Dijkman	Christiaan Huygensstraat 76.
1303	Dhr. N. Slootweg	Keizersweg 113A.
1403	Mw. C. Kiers-Roobol	Einsteinlaan 5.
1503	Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman	Edisonstraat 14.
1603	Mw. T. van Dijk-Arends	Torricellistraat 16.
1903	Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft	Hermine Maria Dijklaan 29.
2103	Dhr. H. Buurma	Nieuwemeerdijk 122.
2603	Mw. J.J. Mul-Verheul	Kamerlingh Onneslaan 131 K 138D.
2703	Mw. M.C. Bouman-Kooij	Keizersweg 141.
3103	Mw. I.J. Kreuzen-Eilander	Keizersweg 93.

BEDANKT

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik mocht ontvangen. Ik ben dankbaar voor het medeleven, het doet mij goed. Hartelijke groet, Ina Goudappel.

Afgelopen zondag 10 februari werd ik door Marianne Zorge verrast met een prachtig boeket namens de Protestantse Gemeente. Het bezoek en de bloemen helpen mij bij het herstel van mijn heupoperatie. Heel hartelijk dank daarvoor. Wil van der Kramer.

IN MEMORIAM VERA VAN DEN BERG-SCHRIEK

Vera, geboren in Amsterdam op 23 oktober 1924, woonde met haar gezin bijna zestig jaar in de Reigerstraat. Met het heengaan van Vera op 5 februari jongstleden gedenken wij een vrouw met een brede horizon, geïnteresseerd in de actualiteit van de samenleving, geloof en politiek. Lange tijd was ze samen met haar man, betrokken bij de Rode Hoed en gesprekskringen rond Huub Oosterhuis. Een sterke vrouw, een doorzetter en iemand met grote wilskracht. Attent, kritisch en iemand die veel goeds heeft betekent voor haar kinderen. Ongeveer vijftien jaar geleden overleed haar man en dat was een groot gemis. Toch heeft ze de draad weer kunnen oppakken. Ze las graag en deed mee met kringen rond de Pelgrimskerk, was trouwe bezoeker van onze activiteiten en was een gezelligheidsmens tot op het laatst; Ook in de Meerwende vond ze uiteindelijk weer haar plek. Ze heeft van het leven genoten.

De kinderen schrijven op de kaart als eerste dat het met verdriet maar ook uit dankbaarheid is voor wie ze was dat we afscheid nemen van Vera, een lieve moeder, groot- en overgrootmoeder. Laten voor hen en allen om haar heen, vriendinnen en vrienden de warmte en goedheid van de herinneringen tot troost zijn en hen helpen, zodat de pijn van de lege plaats en het verdriet zullen worden verzacht. Zelf schrijft ze: "kijk naar de regenboog als je aan me denkt".

KERKELIJKE STAND

NIEUW INGEKOMEN:

2101 Dhr. W. de Haan

Naar:

Windestraat 210.

VERHUISD:

2911 Dhr. K. Bakker

naar:

Nachtegaalstraat 5.

VERTROKKEN:

0901 Dhr. R.J.C. de Koning

naar:

Amsterdam.

KERKENRAAD

REACTIE OP DE GEPUBLICEERDE NASHVILLE-VERKLARING.

Enkele weken geleden verscheen in de pers de publicatie van de zo genaamde “Nashville-verklaring” die mede is ondertekend door een groep predikanten en geloofsgenoten binnen de PKN.

PKN is breed georiënteerd en geloofsgenoten van velerlei signatuur behoren hiertoe. En dat is goed!

Maar als Kerkenraad van de gemeente Badhoevedorp-Lijnden zijn wij van mening dat het verspreiden van deze verklaring, mede door mensen van binnen de PKN het beeld oproept bij andersdenkenden dat alle leden van PKN dit zouden onderschrijven. En dat is nu wat wij niét willen.

Begrip hebben voor andersdenkenden is iets anders dan hun mening delen. Wij hechten er daarom als Kerkenraad aan naar binnen en naar buiten duidelijk te maken dat wij een geloofsgemeenschap zijn die “inclusief” denkt, waarbij dus geloofsgenoten met een andere dan heteroseksuele geaardheid even welkom zijn. In navolging van Jezus Christus willen wij niemand uitsluiten van welke vorm van geloofsbeleving dan ook.

En zonder de “andersdenkenden” van de Nashville-verklaring in persoon te willen veroordelen, menen wij dat wij ook óns geluid moeten laten horen en moeten aangeven dat wij hun mening niét delen.



Daarom heeft de Kerkenraad van onze gemeente in haar vergadering van 28 januari 2019 een “open brief” vastgesteld die naar de synode is gestuurd en die hieronder staat.

Wij menen hiermee recht te doen aan ónze manier van geloven in de wetenschap dat er nimmer sprake kan zijn van “exclusiviteit” binnen de christelijke kerk. Harm Jonker.



Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden

Open brief aan de
Generale Synode van de
Protestantse Kerk Nederland

Badhoevedorp, 28 januari 2019.

Geachte Broeders en Zusters,

De Kerkenraad van de PKN-gemeente Badhoevedorp-Lijnden heeft in haar vergadering van hedenavond stilgestaan bij de Nashville-verklaring betreffende Bijbelse seksualiteit.

De Kerkenraad vindt het uiterst belangrijk dat er binnen de PKN vrijheid is van meningsuiting en dat het dus mogelijk moet zijn om als kleine groep een andere interpretatie te geven aan de betekenis van Bijbelse seksualiteit.

De Nashville-verklaring gaat naar onze mening echter een stap verder door te stellen dat het zondig is om homoseksualiteit en transgender zijn te accepteren en dat het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht moet worden afgewezen.

Het kan naar onze mening niet zo zijn dat een kleine groep, met een afwijkende mening, gaat voorschrijven wat de andere stromingen binnen de geloofsgemeenschap moeten gaan doen.

Als wij volgelingen van andere godsdiensten oproepen om extremistische uitingen te veroordelen moeten wij binnen onze eigen Protestantse Kerk ook mensen aanspreken die opvattingen ventileren die niet gedragen worden door de Protestantse Kerk Nederland.

In Badhoevedorp-Lijnden heeft de Kerkenraad op 28 januari 2008 besloten dat op grond van het op 27 november 2007, tijdens het gemeenteberaad uitgebrachte advies, verbintenissen “anders dan tussen man en vrouw” in onze gemeente kunnen worden gezegend.

Het lijkt ons belangrijk dat de Protestantse Kerk Nederland duidelijk stelling neemt tegen een brief uit Amerika, die verschillende Nederlandse gezagsdragers en leden van de Protestantse Kerk Nederland mede hebben ondertekend.

Vertrouwend op een krachtige stellingname vanuit onze Protestantse Kerk Nederland tekenen wij, met hoogachting,

Was getekend.

Was getekend.

A.J.T. den Arend, voorzitter

A.J. Bosch, scriba

Alle aanwezigen hebben de concepttekst gelezen en deze brief mede ondertekend.

Wij, leden van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, ondertekenen mede de brief aan de Generale Synode van de PKN.

VOORTGANG “WERKGROEP PELGRIMSKERK 2025”

Zoals bekend, is sinds november 2018 een werkgroep bezig met nader onderzoek naar “de materiële toekomst” van onze gemeente. Die heeft de naam gekregen: “Werkgroep Pelgrimskerk 2025”.

Deze werkgroep is enkele malen bijeen geweest en laat zich inmiddels ook adviseren door externe deskundigen, die komen via het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG).

Op basis van de eerste onderzoeken en gesprekken heeft de werkgroep de Kerkenraad inmiddels een tussenverslag voorgelegd.

Daarin is opgenomen:

Uitgangspunten: deze zijn gebaseerd op wat men heeft herleid uit de opdracht vanuit de Kerkenraad en tijdens de verschillende gemeenteavonden in 2018;

Zeven theoretisch denkbare scenario's: deze zijn inmiddels beoordeeld op basis van “haalbaarheid in eerste aanleg”; hieruit komen drie scenario's naar voren die op economische gronden haalbaar worden geacht om nader te onderzoeken. *Conclusies* ter vaststelling door de Kerkenraad.



Wij hebben als Kerkenraad op 28 januari 2019 het tussenverslag vastgesteld als uitgangspunt voor verder onderzoek; daarmee gaan zij voort. Omdat de voorgelegde scenario's nog zeer abstract zijn en elk scenario op zich nog weer allerlei mogelijkheden kunnen betekenen, heeft het geen zin deze hier weer te geven. Zodra de werkgroep ons als kerkenraad concretere invulling aanbiedt, zullen wij u vanzelfsprekend op de hoogte brengen. Harm Jonker.

TRAINING “REANIMEREN EN GEBRUIK AED”.

In december vroegen wij u wie interesse had om een training in reanimatie en het gebruik van de AED te volgen. Dat is niet zo bijzonder, want in elk “openbaar gebouw” (en dat is onze kerk) moeten voldoende AED-bedieners zijn. En nu?

Inmiddels heeft een aantal mensen zich aangemeld en gaan we de organisatie “op poten zetten”. In de Kerkenraad van 28 januari is dat besloten. Zij die zich hebben aangemeld ontvangen een uitnodiging als de opzet van de training klaar is.



In de tussentijd? Maakt u zich geen zorgen; ook nu al zijn er meerdere mensen in de gemeente die de AED kunnen bedienen. We willen er gewoon in alle gevallen voldoende hebben! Als de training afgerond is, zullen we u hierover meer berichten. Harm Jonker.

VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT

Waarom? Voor de reparatie van een schuurdakje en vervanging van de blokhut bij de pastorie

Het CvK heeft in de Kerkenraad toegelicht welke onderhoudswerkzaamheden dit voorjaar nodig zijn. Gelukkig zijn dat er niet zo veel op dit moment. Maar.....het zijn wel een paar klussen waarbij we één of twee zaterdag een paar flinke kerels nodig hebben om het dak van het schuurtje bij de kosterswoning opnieuw van een dakbedekking te voorzien en de blokhut in de tuin van de pastorie te vervangen.



En omdat we tegenwoordig helaas geen “vaste HOP-ploeg” meer hebben deze oproep om één of twee zaterdag te komen helpen. Zwaar? Welnee joh, met z'n allen valt dat best mee. Moeilijk? Ook dat valt erg mee; met elkaar weet je best heel veel; wie heeft er nu nog nooit een bouw pakket in elkaar gezet!



Geef je gewoon even op via vz.kerkrentmeesters.org of bij Harm Jonker. Zodra hij voldoende mankracht heeft, kan het materiaal worden besteld en kunnen jullie aan de slag! Harm Jonker.

COMMUNICATIE VAN “ONZE KERK” IN ONTWIKKELING

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

De huidige manier van communiceren binnen en vanuit onze gemeente via het kerkblad MEERKONTAKT en onze website www.pelgrimskerk.org is in het najaar van 2018 geëvalueerd.

De ervaringen zijn wisselend en de algemene conclusie is dat het -na een aantal jaren op deze manier te hebben gewerkt- tijd wordt een aantal vernieuwingen door te voeren.

Deze vernieuwingen hebben deels te maken met de praktische verwerking van kopij in MEERKONTAKT en op de website. Deels ook op de vermenigvuldiging/verspreiding. Maar daarnaast ook met de uitstraling van MEERKONTAKT en onze website die volgens ons “wat moderner” kan.



Aanpassing van inhoud, vormgeving en werkwijze heeft vooral nog praktische/technische kanten. Daarom heeft een klein groepje zich eerst gebogen over de mogelijkheden en de benodigdheden.

Op basis daarvan heeft de Kerkenraad op 28 januari vastgesteld wie aanspreekbaar is voor het aanleveren van kopij uit de verschillende raden & commissies binnen onze gemeente. Want...zonder kopij heeft het geen zin om MEERKONTAKT en/of de website “op te frissen”.

U zult in de komende maanden een aantal veranderingen opmerken.

Zo wordt u (en dat hebben we al eerder gedaan) dringend gevraagd uw mailadres op te geven. Doe dat graag via de email van uz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org. Hierdoor wordt het mogelijk (met het afnemend aantal bezorgers) MEERKONTAKT per email te versturen. De bedoeling is dat deze “elektronische versie” onder meer voorzien wordt van meer kleuruitstraling, waardoor het ook prettiger leest.

Met ingang van dit Meerkontakt is er **één** algemeen mailadres voor de redactie van MEERKONTAKT én de sitebeheerder. Iedereen hoeft haar/zijn kopij maar naar één adres te sturen: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org. De redactie/sitebeheerder kan dit dan zowel op de website zetten als in MEERKONTAKT. U vindt dit adres altijd op de laatste bladzijde van een Meerkontakt editie.

Onze website zal een andere (hopelijk eenvoudiger en aansprekender) indeling krijgen, waaraan gewerkt wordt. Wij vinden dat “gemeenschapsgevoel” niet alleen op zondagmorgen mag bestaan, maar dat betrokkenheid ook mag blijken uit de dingen die wij samen delen via ons kerkblad en onze website. Het is daarom belangrijk dat beide goed en “bij de tijd” zijn, maar ook de juiste inhoud bevatten. “Werk in uitvoering, dus”.

Erik Gräeve & Harm Jonker.

KINDERDIENST



Tijdens de Veertigdagentijd zal de kinderdienst het project “**Kind op Zondag**” volgen, dat als onderwerp heeft ‘Een nieuw begin.’ De bijbehorende afbeeldingen worden gebruikt en het projectlied wordt gezongen: dit zal elke zondag worden geprojecteerd. Vóórdat het lied gezongen wordt zal er weer met balletjes op een dartbord worden gegooid: de opbrengst is dit jaar voor een project van Kerk in Actie in Colombia.

Er zijn zorgen over de continuïteit van de kinderdienst, omdat Heleen Jonker -na 18 jaar-stopt. Nieuwe medewerkers zijn dringend nodig! Ook als u - net als ik - niet meer piepjong bent, maar het de moeite waard vindt om van tijd tot tijd (eens in de zes tot acht weken) kinderen Bijbelverhalen te vertellen - of het aangegeven verhaal uit Kind op Zondag voor te lezen - en een verwerking te laten maken, *laat mij dat dan weten*: tel. 020 659 3500 of e-mail juupbosch@online.nl. Juup Bosch.

OUDERENMIDDAG

Zondagmiddag 10 mrt om 15.00 uur hebben we weer onze ouderenmiddag voor onze gemeenteleden vanaf tachtig jaar. U ontvangt een uitnodiging en bent van harte welkom. Namens de voorbereidingscommissie, Ien Moens.

COLLECTEOPBRENGST

Tijdens de viering van de Raad van Kerken op 20 januari jl. werd gecollecteerd voor De 'Mariënbuurgvereniging van Kritisch Katholieken van vele katholieken en niet-katholieken. De mooie opbrengst

van € 365,45 is inmiddels overgemaakt aan de vereniging. Dank voor uw bijdrage. Namens Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden. Joyce Aalberts.



90° Wereldgebedsdag in Nederland
 Vrijdag 1 mrt 2019 – Aanvang 19.30 uur.
 Plaats: Pelgrimskerk – Badhoevedorp.
 Thema: Welkom, God nodigt je uit!

Wereldwijd vieren van dezelfde liturgie op dezelfde dag, heel bijzonder. Wereldgebedsdag laat mensen zich een deel van de wereldbevolking voelen, wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. Ook stelt het mensen in de gelegenheid over eigen grenzen heen te zien.

U ziet bovenaan dit bericht het logo van de WGD en dat is opgebouwd uit een aantal symbolen. Het is ontworpen door een Ierse kunstenaar. Sinds 1982 wordt het wereldwijd gebruikt als het internationale logo van de WGD.

Van links naar rechts is de betekenis: de cirkel is onze wereld, in gebed geknield, vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde en het Keltische kruis als vroeg christelijk symbool. Samengevoegd in de cirkel- het symbool van Gods altijdurende allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo.

In deze dienst wordt er ook een collecte gehouden voor projecten in Slovenië:

1. **ASPI- centrum:** een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren.
2. **Een (blijf van mijn lijf) huis voor moeders:** een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke en/of andere problemen, veroorzaakt door huiselijk geweld.
3. **Roma-project in Pusca:** Roma burgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië.

Wij hopen dat velen deze avond mee willen bidden en zingen het mooie openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis en zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met Uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat? Voor vervoer kunt u bellen naar Dick van Rooijen tel.: 659 3554 of 06 2410 9010. Namens: Raad van Kerken en WGD Comité : Ina Tolsma-van Ginkel.

GESPREK NAAR AANLEIDING VAN DE OECUMENISCHE VIERINGEN

In onze gesprekken van Kerkenraad en Raad van Kerken kwam al evaluerend de vraag op of het niet mogelijk zou zijn dat pastor Loek Seeboldt en dominee Bert Griffioen voor geïnteresseerde gemeenteleden en parochianen samen wat zouden kunnen vertellen en uitleggen over de verschillen in de gegroeide tradities en de gewoonten die zijn ontstaan. In onze oecumenische vieringen gebeuren soms dingen waar je meer van zou willen weten, of zou moeten begrijpen om het te kunnen waarderen. Wat betekent de Godslamp en wat de Paaskaars? Hoe wordt omgegaan met de Bijbel? Hoe worden de lezingen gekozen? Er is veel te vragen.

Kort gezegd: 'neem ons wat meer mee' in de manieren van denken en doen in de liturgie.

Graag nodigen Loek en Bert u allen uit voor zo'n bijeenkomst. Dat kan op de middag of op de avond. Sommigen kunnen op het ene moment beter dan op het andere, en wij dachten u tegemoet te komen door twee momenten te kiezen. Beiden op maandag 18 maart. U kunt 's middags komen van 15.00-16.30 uur of 's avonds van 20.00-21.30 uur. Plaats van samenkomst is de Pelgrimskerk, de Ontmoetingsruimte bij de ingang aan de Havikstraat 5. Voor een kopje koffie wordt gezorgd en de toegang is vrij voor iedereen, maar als u een vrijwillige bijdrage hebt dan wordt die natuurlijk op prijs gesteld als tegemoetkoming in de kosten. Loek Seeboldt en Bert Griffioen.

DERDE VIJVERGESPREK IN HET KERKCAFÉ

'Ik voel me heen en weer geslingerd tussen het klooster en Las Vegas'

De uitspraak is van Freek de Jonge, maar is ook van toepassing op onze gastspreker in het kerkcafé op vrijdagavond 22 maart a.s. Zelf koos hij deze tekst voor zijn afstudeerfeestje. Hij studeerde theologie om priester te worden, bezoekt nog dagelijks de kerk, kwam na enige omwegen in de financiële wereld terecht en werd toch bankier. Twee werelden. Werelden van uitersten. Het verbinden van uitersten beschouwt hij als zijn talent en zijn roeping. Over hoe hij daarmee bezig is en waar hij zich door laat inspireren gaat hij graag met ons in gesprek.

Onze gastspreker is Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland. Oikocredit werd in 1975 opgericht door de Wereldraad van Kerken en is actief in zeventig ontwikkelingslanden. Via Oikocredit stimuleert hij o.a. ondernemerschap en ook andere projecten. Hij werkte in diverse functies in de bancaire sector. Over wijsheid en leiderschap heeft hij duidelijke opvattingen.

Om half zeven gaat de deur open en meestal beginnen we met het gesprek om ongeveer kwart over zeven. Zoals altijd is er weer live muziek en wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. De deur blijft open staan, dus u kunt op elk moment aanschuiven. Het belooft weer een interessant gesprek te worden met een boeiend en ook spannend onderwerp. Iedereen is van harte welkom. Vrijdagavond 22 maart, vanaf 18.30 uur, ontmoetingsruimte Pelgrimskerk. Nan Sikkell.



Donderdag 21 maart vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven vanaf woensdag 6 maart 09.30 uur bij:

Anneke de Jongh tel: 659 3339, achdjongh@planet.nl.

Nel Biemond tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.

KLOOSTERWEEKEND 14-16 JUNI 2019.

Ieder jaar brengt een groep van ongeveer acht mensen een weekend door in een klooster om mee te leven in het levensritme van de monniken. Voor de één is het een jaarlijkse ervaring, voor de ander een eerste of een hernieuwde kennismaking. Voor iedereen geldt dat het verblijf in een stilteklooster, waar stilte en een sobere levensstijl kernwaarden zijn, een waardevolle en spirituele ervaring is.

Voor een weekendverblijf in een klooster is veel belangstelling. Kloosters worden steeds meer en vaker bezocht. De kloosters zijn snel vol geboekt en daarom is een maximale groeps grootte vastgesteld. Het is dus noodzakelijk om ruim op tijd te reserveren en zelfs dan is de keus nog vaak beperkt. Al enige tijd geleden hebben we voor 2019 van vrijdagmiddag 14 juni tot zondag 16 juni 2019 kunnen reserveren in Abdij Onze lieve Vrouw van Koningshoeven, een trappistenklooster in Berkel-Enschot (bij Tilburg). In dit bijzondere klooster zijn we al eerder te gast geweest. Het is een unieke plek waar rust en

contemplatie bovenaan de agenda staat. Een paar mensen hebben al laten weten graag mee te willen, maar er is nog ruimte. Mocht u erover denken om ook een weekend het kloosterleven te ervaren en deel te nemen aan het koorgebed van de monniken, dan geven we u nog even de datum door van 14/16 juni, zodat u er met uw planning rekening mee kunt houden. Voor de deelnemers houden we op verzoek van de gastenbroeders vooraf een informatiemoment, zodat iedereen op voorhand duidelijk wordt geïnformeerd over de eigenheid van de abdij. Voor informatie en/of opgave kunt u ons ook mailen of bellen.

Nan Sikkel: (020) 659 3562 of 06 1594 9549);

nandicksikkel@gmail.com of

Bert Griffioen: (020) 337 6412/06 1203 6990);

bertgriffioen@planet.nl.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK

HET BLAZERSENSEMBLE SEPTENTRIONES

Genieten van een optreden van een enthousiast Blazersensemble? Dat kan en wel op **zondagmiddag 17 maart** om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorpweg 28 te Amsterdam.

Dan treedt (niet voor de eerste keer!) het blazersensemble Septentriones op dat aangevuld wordt met een aantal strijkers. De dirigent is Herman

Draaisma. Zij spelen werken van A. Dvorák, (Serenade voor blazers Opus 44) en van J. Brahms (Serenade no. 2 Opus 16). Toegang: €10,- incl. consumptie na afloop. Kinderen gratis. Reserveren: concert@sloterkerk.nl. Zie ook www.sloterkerk.nl en www.septentriones.nl

Bert Stilma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA

<u>Datum:</u>	<u>Onderwerp(en):</u>	<u>Tijd(stip):</u>
28 feb	Ringbijeekomst Ark	19.30 uur.
01 mrt	Wereldgebedsdag	19.30 uur.
05 mrt	College van Kerkrentmeesters	20.00 uur.
05 mrt	Diaconie	20.00 uur.
06 mrt	Aswoensdag Engelbewaarders kerk	19.30 uur.
07 mrt	Commissie Erediensten	20.00 uur.
08 mrt	Raad van Kerken	10.00 uur.
10 mrt	Ouderenmiddag	15.00 uur.
11 mrt	Moderamen	19.30 uur.
18 mrt	Informatief kringgesprek Oecumene	15.00/19.30 uur.
21 mrt	Eetclub	18.00 uur.
22 mrt	Kerkcafé	18.30 uur.
25 mrt	Kerkenraad	20.00 uur.



BEREIKBAARHEID, BIJDAGEN & GIFTEN:

Predikant: ds. B.J. Griffioen.
Havikstraat 3, 1171 DW, B'dorp.
Email: bertgriffioen@planet.nl
Tel: 337 6412 of 06 1203 6990
(woensdag: vrij).

Coördinator pastoraat:
Mw. L. Gijzenberg tel: 555 1754.
Bezoekafspraken:
Mw. A. de Korver tel: 659 5390.
Email: annekedekorver@ziggo.nl
Ook ziektemelding & opname.

Scriba:
Dhr. A.J. Bosch tel: 659 3500.
Van 't Hoffstraat 40, 1171 AR B'dorp.
Email: juupbosch@online.nl

Koster/beheerder:
Mw. H. den Arend tel: 659 3133.
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp.
Email: henrietdenarend@hotmail.com

ROUWSUITE BADHOEVEDORP
Het verlengstuk van uw huiskamer
Als u daar het meest behoefte aan heeft
Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133.

WEBSITE: www.pelgrimskerk.org
Kopij website naar:
pelgrimskerkmdl.publiciteit@gmail.com

Kanselmededelingen:
Uiterlijk zaterdag 20.00 uur in
brievbus aan achterzijde kerk.

Kerkelijk bureau (Karavanserai)
Open: maandag 19.00-20.00 uur.
Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing,
vertrek, overlijden, attestatie.
Tel.: 358 1521.

Mw. K.G. van Weering-van Wielink
Tel: 659 2246.
Mw. E. de Best-Unk tel: 659 4834.

Kerkelijk archief (vooraf even bellen).
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp
Dhr. F. Goudappel: 020 659 4876 of
Dhr. H. van der Staaij: 020 659 2883.

MEERKONTAKT:
Voor distributie, (bezorg)klachten, verhuis-
en/of overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532.
Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp.
Email: g.slingerland@quicknet.nl

Kerkdienst gemist:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM>

(Vrijwillige) bijdragen & giften:
T.n.v. Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden.
Bank: **NL16RABO0373715838**.
Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn.
Email: ejpgraeve@hetnet.nl

Specifieke giften voor:
Diaconie & Zending:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B'dorp.
Bank: **NL55RABO0373736185**.
o.v.v. "Diaconie" of "Zending".

Noodfonds:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B'dorp.
Bank: **NL55RABO0373736185**.
o.v.v. "noodfonds".

Bloemengroep:
T.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente,
bloemengroep.
Bank: NL69ABNA0464202906.
WEBSITE: www.bloemengroep.nl

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).

Aanleveren: woensdag 20 maart vóór **18.00** uur.

"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 29 maart in uw brievenbus.